

De Zweetdruppel

Beste badmintonners,

Aan het einde van de badmintonseizoen 2014-2015 heeft onze voorzitter, James van Tongeren, na 36 jaar afscheid genomen. James is tijdens de laatste feestavond nog even in het zonnetje gezet.

James is en zal uiteraard nog steeds betrokken blijven bij onze mooie club waarbij hij al enige jaren de titel heeft van "Erelid". Nu werd er al enige tijd gezocht naar een nieuwe voorzitter voor onze club en deze is gevonden in ondergetekende.

Ik zal mij dan ook maar even voorstellen (voor diegene wie mij nog niet kent). Ik ben René van Heel en ben al sinds eind 2006 lid van onze club en ook al weer 4 jaar lid van het bestuur van OBV. Eerst als rechterhand van Han Cupido voor het organiseren van toernooien, waarbij ik de functie van Han (bestuurslid) heb overgenomen.

Door wisselingen binnen de club heb ik een aantal jaar geleden ook de bestuurlijke taken omtrent de jeugd om met genomen evenals de competitieleiding. Nu door het vertrek van James heb ik mij beschikbaar gesteld binnen het bestuur om het voorzitterschap op met te nemen.

Uiteraard kunnen niet alle taken bij 1 man blijven en zodoende zal Paul Verkooijen, welke ook toegetreden is tot het bestuur, de bestuurlijke taken van de jeugd op zich nemen.

De competitieleiding is inmiddels in handen van Edward Smulders welke zelf speelt dit seizoen in OBV2 in de 8^e klasse. Dan blijft er nog over de toernooien, hiervoor had ik al als rechterhand Ilona van Roessel en Gerben Mentink. Hierbij is ook nog Marieke de Wit aangeschoven.

Mijn motto om dingen gerealiseerd te krijgen is dan ook:

Met veel handen maakt het licht werken

Buiten het voorzitterschap ben ik dit jaar aangesloten binnen de club bij Paul Verkooijen om de jeugd te trainen. Hierbij krijgen we hulp van Ilse Smeets en Manon Vrins en als het uit komt ook Martien Huijsmans.



Kijk dit jaar met enige regelmaat op onze site www.bc-obv.nl want er staan regelmatig nieuwe dingen op welke belangrijk voor je kunnen zijn of voor de club.

Iedereen heel veel badminton plezier komend seizoen.

Gr. René van Heel
Voorzitter OBV



IK KOOS KLUYTMANS



De
mooiste
textiel
voor
jouw
bed


Koos Kluytmans

☒ Pastoor van Beugenstraat 35, Oisterwijk, telefoon: 013 - 528 48 15, vrijdag koopavond.
www.kooskluytmans.nl



FOCKE

HOUTENVLOEREN

Aubrey
Altimago
mo•d

Houten vloer voor op vloerverwarming/koeling - WKO norm

www.focke-houtenvloeren.nl

Kerkstraat 86 | 5061 EK Oisterwijk | 013-5211001 | Massief houtenvloer vanaf € 78,00 p/m²



FSC

Ik geef de pen door aan

Ik ben Joost Langhout. Ik zit in de vijfde klas van het VWO op Durendael. Het is het jaar voor het eindexamen dus dat betekent dat het dit jaar erg moeilijk gaat worden! Daarom is badminton ook zo fijn, om heel even niet aan school te denken maar gewoon even spelen en (niet al te vaak) een beetje te praten met iedereen. Ik woon in Oisterwijk samen met mijn ouders, broertje, een zus en een hond, waar ik vaak mee ga wandelen. Meestal heb ik daar op het begin niet zo veel zin in, maar als ik thuis kom vond ik het achteraf gezien wel leuk om even buiten te zijn. Verder heb ik als hobby's natuurlijk Badminton, maar ik vindt het ook leuk om een stukje te gaan fietsen of een autotijdschrift te lezen.



Auto's is mijn hobby en dat is al sinds ik klein ben. Ik speel weliswaar niet meer met speelgoedautootjes, maar ik vindt het altijd leuk om naar een autobeurs te gaan. Dit doe ik eens per twee jaar met mijn vader. Hij vindt dat namelijk ook leuk. Ook ga ik graag iets te doen met mijn vrienden, naar de bioscoop gaan of gewoon bij iemand thuis. Verder werk ik nog bij een supermarkt in Moergestel. Ik werk er meestal twee keer per week. Badmintontraining is voor mij een keer per week op woensdag. De sport speel ik uiteraard voor de lol, maar ik vindt het ook leuk als ik iets nieuws leer of mijn technieken verbeter. Daarom vindt ik de lessen ook altijd leuk, omdat ik vaak toch iets bijleer en ik dat voor de volgende keer kan toepassen. Ik weet nog niet wat ik later wil worden. Dat vindt ik wel jammer want dan kun je ergens naar streven. Bovendien is het dan makkelijker om een goede studiekeuze te maken. Ik hoop dat het dit jaar weer een leuk badmintonseizoen is en ik veel mag bijleren!

Joost Langhout

Ik geef de pen door aan: Max van Glabbeek



Hallo iedereen,

Bij deze wil ik me voorstellen als nieuw bestuurslid voor de jeugd. Mijn naam is Paul Verkooijen en ben een jaartje of 5 lid bij de club (de tijd gaat zo snel). Ik ben begonnen met het ondersteunen van Antoon van de Wiel en Sietske Arts toen er vanuit de club gevraagd werd om de jeugdleden mee te helpen trainen. Na het "aftreden" van Antoon ben ik met Sietske samen doorgegaan om de jeugdleden te trainen. Helaas heeft Sietske vorig seizoen besloten om niet verder te gaan, echter ben ik dit jaar toegetreden als bestuurslid voor de jeugd.

Samen met René van Heel, Manon Vrins, Ilse Smeets en Martien Huijsmans slaan we een nieuwe weg in om de jeugd nog beter te trainen. Dit doen we samen in overleg met elkaar, maar ook met onze jeugdleden. Zo zijn we onder andere bezig met het opnieuw indelen van de trainingen en iedere week een ander "thema" aan bod te laten komen (service / looptechniek / net spel / etc.). Wij gaan er samen met de jeugdleden weer een leuk seizoen van maken.

Een ding is zeker: plezier staat voorop

Groetjes,
Paul Verkooijen

PS: wij kunnen natuurlijk altijd enthousiaste mensen gebruiken die de jeugd wil ondersteunen. Heb je interesse vraag het dan aan mij of de andere trainers.

